



## Wiebke & Siggie – Abenteuer auf zwei Rädern

*Verhaal & Reisgids in het Nederlands – niveau A1/A2*



Gratis audio op: [www.deutschflow.de](http://www.deutschflow.de)

# Deel 1 – Het Verhaal

## Wiebke en Siggie gaan op fietstocht

*Luistertip: Lees de tekst rustig voor. Pauzeer na elke alinea.*

Het is een mooie zomerochtend. De zon schijnt. De lucht is blauw. Wiebke en Siggie staan bij hun camper in Duitsland. Ze kijken naar de kaart.

"Siggie," zegt Wiebke, "vandaag gaan we fietsen in Nederland." Siggie kijkt naar zijn fiets. Het is een elektrische fiets. "Lekker," zegt hij. "Maar hoe ver is het?"

"Niet ver," zegt Wiebke. "Eerst gaan we naar Groningen. Dat is een grote stad met veel fietsen. Daarna rijden we naar het noorden."

Siggie pakt zijn helm. Hij zet hem op zijn hoofd. "Klaar!" zegt hij. "Laten we gaan!"

### Bij de grens

Na een uur rijden staan ze bij de grens. Er is een groot bord. Het bord zegt: "Welkom in Nederland."

Wiebke glimlacht. "We zijn er, Siggie!" Siggie kijkt naar het bord. "Welkom," leest hij hardop. "Dat snap ik. Dat is hetzelfde als in het Duits!"

Ze fietsen verder. Het land is plat. Er zijn veel weiden en kanalen. Er zijn ook windmolens. Siggie kijkt naar de windmolens. "Mooi," zegt hij.

Maar dan komt de wind. De wind komt van voren. Het is tegenwind. Siggie trapt hard. "Wiebke!" roept hij. "Er is veel wind hier!"

"Dat is lekker uitwaaien, Siggie," roept Wiebke terug. Ze lacht. "Goed voor je hoofd!"

### In Groningen

Na twee uur fietsen komen ze in Groningen. Het is een grote stad. Er zijn veel studenten. Er zijn ook veel fietsen – overal fietsen!

Wiebke en Siggie zoeken een plek voor hun fietsen. Ze vinden een fietsenstalling. De stalling is onder de grond. Er staan duizend fietsen.

"Waanzinig!" zegt Siggie. Hij kijkt om zich heen. "Dit is geen stalling, dit is een museum voor fietsen!"

Ze lopen naar het Grote Markt. Er is een groot plein met cafés en restaurants. In het midden staat een oude kerk. De kerk heet de Martinikerk.

Ze gaan een café in. Een ober komt. "Goedemiddag!" zegt hij. "Wat kan ik voor u doen?"

"Ik wil graag een appeltaart met slagroom," zegt Siggie. De ober knikt. Even later komt de taart. Siggie neemt een hap. "Heel lekker!" zegt hij. "De beste taart van Nederland!"

## Naar het noorden

De volgende dag fietsen Wiebke en Siggie verder naar het noorden. Het pad loopt langs een kanaal. Het water is blauw. Er zwemmen eenden.

Ze komen in Zoutkamp. Dat is een klein visserdorpje. De huizen zijn rood, blauw en geel. Bij de haven liggen boten. Vissers werken aan hun netten.

Siggie loopt naar een boot. "Mooi schip!" zegt hij. Een visser kijkt op. "Jazeker!" zegt de visser. "Een oude motor, maar hij loopt altijd goed."

Ze eten verse garnalen bij de haven. De garnalen zijn klein en roze. Ze smaken heerlijk. "Dit is het beste eten van de reis," zegt Siggie.

## De sternfestung – Bourtange

Op de laatste dag rijden ze naar Bourtange. Bourtange is een oude vesting. De vesting heeft de vorm van een ster. Er zijn grachten, bruggen en oude huizen.

Siggie ziet een kanon. Het kanon is groot en zwart. Hij legt zijn hand op het kanon. "Oud ijzer," zegt hij tevreden. "Maar heel sterk!"

's Avonds zitten ze op het marktplein. Ze drinken een biertje. Het is stil. De sterren staan aan de hemel.

"Dit was een goede reis, Wiebke," zegt Siggie. "Nederland is een mooi land. Plat, maar mooi."

"En de mensen?" vraagt Wiebke. Siggie denkt even na. "Gezellig," zegt hij. "Heel gezellig." Hij heft zijn glas. "Proost!"

"Proost!" zegt Wiebke. Ze lachen allebei.

– Einde van het verhaal –

## Deel 2 – Reisgids: Noord-Nederland

*Noord-Nederland is een prachtig gebied. Het land is vlak. Er zijn veel kanalen, windmolens en mooie steden. Hier zijn de vijf mooiste plekken voor een fietstocht.*

### 1. Groningen – De fietsstad

Groningen is een grote stad in het noorden van Nederland. Het is een studentenstad. Er wonen veel jonge mensen. In Groningen zijn meer fietsen dan mensen!

Op het Grote Markt staat de Martinitoren. De toren is bijna honderd meter hoog. Van bovenaf zie je het hele land.

Onder het marktplein is een grote fietsenstalling. De stalling heeft plaats voor duizenden fietsen. Hij is gratis en open vierentwintig uur per dag.

*Tip voor de fietser: Rijd voorzichtig. De fietspaden in Groningen zijn erg druk. Klingelen is niet gewoon – je rijdt gewoon mee.*

### 2. Lauwersmeer – Natuur en rust

Het Lauwersmeer is een nationaal park. Het ligt tussen de provincies Groningen en Friesland. Het meer is groot en rustig. Er leven veel vogels.

Je kunt vogels kijken vanuit een vogelkijkhut. Een vogelkijkhut is een kleine houten hut. Je kijkt door een gat in de muur. Je moet stil zijn.

Er leven ook wilde paarden in het park. De paarden zijn groot en mooi. Ze lopen vrij door het landschap.

*Tip: Neem een verrekijker mee. Er zijn meer dan tweehonderd soorten vogels in het Lauwersmeer.*

### 3. Zoutkamp – Het visserdorp

Zoutkamp is een klein dorp aan de kust. Het dorp heeft een oude haven. De huizen bij de haven zijn gekleurd: rood, blauw, geel en groen.

Zoutkamp is bekend om zijn garnalen. De garnalen komen vers van het water. Je kunt ze kopen bij de visser of eten in een restaurant aan de haven.

Het dorp is klein en rustig. Er zijn niet veel toeristen. Het is een perfect stopdorp voor de fietser.

*Tip: Eet een portie verse garnalen met brood en boter. Dat is het échte Zoutkamp!*

### 4. Appingedam – De hangende keukens

Appingedam is een kleine stad met een groot geheim. Boven het kanaal hangen erkers. Een erker is een kamer die uitsteekt over het water. De erkers heten "de hangende keukens."

Vroeger kookten de mensen in deze keukens. Het water van het kanaal was dichtbij. Nu zijn de keukens beroemd. Mensen komen van ver om ze te zien.

Je kunt een elektrisch bootje huren. Dan kijk je van het water omhoog naar de keukens. Dat is de mooiste manier om ze te zien.

*Tip: Ga ook naar de Nicolaikerkerk in het centrum. De kerk is oud en mooi. De klokken zijn bijzonder.*

## 5. Bourtange – De sternvesting

Bourtange is een vesting in de vorm van een ster. De vesting is gebouwd in 1593. Alles ziet er nog uit zoals vroeger: de huizen, de grachten, de bruggen en de wallen.

Op het marktplein staan oude kanonnen. Op zondag schieten de kanonnen soms nog. Dan hoor je een luid "BOEM!" door het hele dorp.

Bourtange ligt aan de grens met Duitsland. Het is een rustige plek. Het is perfect als laatste stop van een fietstocht door Noord-Nederland.

*Tip: Loop een rondje over de wallen. Van bovenaf zie je de prachtige stervorm van het dorp.*

 **Veel plezier op je fietstocht door Noord-Nederland! NL**

[www.deutschflow.de](http://www.deutschflow.de)

© 2025 Birgit Awick – Wiebke & Siggi Audioscript